

# Sognebladet for Nørholm



## INDHOLD:

- Hvem er den nye præst?
- Konfirmandtilmelding
- Høst og frokost
- Alle Helgen
- Taizé
- Jul i Nørholm Kirke
- Lucia og musikgudstjeneste med læsninger
- Genindvielse af den renoverede Sognesal
- Nørholm kirkes kor
- SkoKikoret
- Nørholm Seniorers tur til Fanø



## Hvem er den nye præst?

Alle I, der bor i Nørholm sogn, ved det. Mange andre ved det ikke. For mig var det første gang, jeg så det, da vi kom kørende fra Nyrup hen over holmen og nærmede os byen til samtale med menighedsrådsformanden. Udsigten. Den er mageløs.

Vi var ikke i tvivl om, at her ville vi gerne bo, være og virke som præstepar. Siden har vi brugt sommeren på at komme på plads i præstegården og mødt mange skønne mennesker, der med åbne arme har taget imod. Nørholm er et sted, hvor man kæmper for det, man har kært. Skolen, foreningslivet, sammenholdet, kulturen og kirken.

Vi er kommet i gang med et skole-kirk-esamarbejde, som hen over året vil kaste forskellige samarbejder af sig, det glæder jeg mig meget til og håber, I vil bakke op i sognet og møde op til de forskellige arrangementer.

Der er hele to kor i byen! SkoKi-koret og Kirkekoret. Vi er i gang med at planlægge korenes deltagelse hen over året til de forskellige højtid, særlige gudstjenester og arrangementer, flere af dem er med i dette blad. Det bliver festligt, det glæder jeg mig også til og til at se jer der.

Skulle du sidde derude og tænke 'vi kan da også lave noget sammen med kirken' – så sig endelig til, skriv eller ring, så brygger vi videre på den gode idé.

Men hvem er den nye præst så?

Jeg er vesttjyde og boede indtil jeg kom på Universitetet i Vejrum mellem Struer og Holstebro. Der var ikke så mange fra den egn, der tog langt væk for at uddanne sig, så det var et kæmpe eventyr, da jeg som 19-årig drog afsted mod storbyen Århus for at læse teologi. Det kom til at tage lang tid, for musikken trak og jeg brugte nogle år på MGK (Musikalsk Grundkursus som forberedelse til konservatoriet), men jeg endte som teolog og fik arbejde, så snart jeg var færdig med uddannelsen i Næsborg-Kornum-Aggersborg Pastorat i Vesthimmerland. Omstruktureringerne gik sin sejrsgang i Folkekirken også dengang, så min stilling blev helt anderledes efter 5 år, hvor Løgstør og Løgsted kom med og vi var flere præster.

Gennem tilfældigheder fik jeg nogle år senere tilbudt at undervise i religion på Fjerritslev Gymnasium. Der gik en sommer med at læse op på de religioner, jeg ikke var specialist i. Det var meget lærerigt og alle teologer burde have et religionsudblikfag, så religionsmødet kunne blive mere nuanceret. Jeg endte med at være på gymnasiet i 8 år, de sidste 5 af dem også som Pædagogisk leder.

Men arbejdet i kirken trak i mig og i 2016 vendte jeg tilbage som sognepræst, først i Løkken Storpastorat og siden i Nørlunds Pastorat i Rebild. Jeg har også været tillidsmand for præsterne i flere omgange. Med den baggrund er det jo ikke så mærkeligt, at en kombinationsstilling som sognepræst i Nørholm og Religionspædagogisk konsulent i Aalborg Stift lige var noget for mig.

I de sidste 7 år har jeg desuden været (og er stadig) projektleder for Aalborg Stifts projekt "Hvad er meningen", der er et projekt for gymnasieelever som fokuserer på mødet mellem naturvidenskab og teologi/filosofi. Projektet er med tiden vokset og videreudviklet, så det nu også er rettet mod 9. klasses elever og som omdrejningspunkt for sogneaftner med oplæg og samtalesalon. Det håber jeg også at kunne lave noget af i Aalborg Vestre Provsti og i Nørholm.

Jeg er gift med Thøger, der er gymnasielærer og underviser i biologi og geografi. Tilsammen har vi 4 voksne børn og to børnebørn. I fritiden synger både min mand og jeg i kor, Filharmonisk Kor i Aalborg og i oktetten Oktogon. Vi går gerne ture i lokalområdet eller går i haven. Herudover er koncerter, teater, foredrag, sport og madlavning højt på prioriteringslisten.

Jeg vil gerne sige tak til menighedsrådet i Nørholm for valget og for modtagelsen, det har været helt overvældende. Da vi havde boet her i 15 timer, var der "Live i Landsbyen" og mange kom og hilste på, det var skønt, tak også for det.

Kirken er en af grundpillerne i samfundet og i mange menneskers liv. Gennem undervisning og kirkegang tilbyder kirken rammer og refleksion over liv og død, glæde og sorg - altid med nærvær og håb som udgangspunkt. Ud af Jesu mange fortællinger og samtaler formes en livsforståelse og etik, der har medmenneskets ve og vel i centrum og en tro på, at vi hver især altid er det hele værd i Guds øjne.

Jeg glæder mig til at være kirke her sammen med jer her og nu og i fremtiden. Vi ses!

*Anna Margrethe Saxild  
Sognepræst*

## KONFIRMAND- TILMELDING

*Det er nu tid til at tilmelde dig, hvis du ønsker at blive konfirmeret i Nørholm Kirke i foråret 2024.*

Konfirmationen er lørdag d. 27. april kl. 10.30.

Der er ikke nogen undervisning i Nørholm Sogn, du skal følge undervisningen med den nye klasse, du går i. Men der er en god tradition for, at man bliver konfirmeret i den lokale kirke, så det håber vi, mange også har lyst til i år.

Jeg vil gerne bede om tilmeldingerne senest 1. november, så vil jeg derefter indkalde til et møde med information om et par konfirmandarrangementer for Nørholmkonfirmanderne.

Du skal tilmelde dig på linket:  
<https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding>  
Eller QR-kode:



Mange hilsner  
*Anna Margrethe Saxild  
Sognepræst*

*Piet Hein har altid haft en underfundig og lidt provokerende måde at sige tingene på, her er et par af hans små græk, der er gode at tænke over og trække på smilebåndet af:*



*I mindste skud  
nedlagde Gud  
så snildt en plan  
som bare Fa'n.*

*Piet Hein*



*Den som aldrig  
lever nu  
lever aldrig.  
Hvad gør du?*

*Piet Hein*





## Høst og frokost

Høsten er en tid med overflod! Og høsten er en tid med mange lange arbejdsdage for landmanden og det ekstra mandskab, der hjælper til. Det er en kamp mod tiden og vejret. Når tid er, kan det ikke lige vente til i morgen, så er det nu og det skal gå stærkt. For samtidig med al overfloden, der bliver høstet, så er høsttiden også en forberedelse på død og dvale. Naturen, der er på vej til at gå i dvale for vinteren for at samle kræfter til næste forår og til at kunne eksplodere i liv og vækst endnu en gang.

Derfor går vi i kirke for at takke for høsten, livet, væksten og glæden ved, at vi kan leve af markens afgrøder og høsten fra haverne i endnu et år.

**Høstgudstjenesten er i år d. 1. oktober kl. 11.00 Både Skokikoret og Kirkekoret medvirker.**

Menighedsrådet byder på frokostsuppe i Sognesalen efter gudstjenesten.

*Anne Marie Johansen, Frederikshavn*



## Alle Helgen

At holde Alle Helgen og minde de døde er en tradition og en skik, der går langt tilbage i oldtiden, længe før kristen tid. Det er almen menneskeligt at minde og tænke tilbage på tiden, der var og de mennesker, som man har holdt af og som nu ikke er mere. Derfor er også Alle Helgen og Allesjælesdag fulgt med ind i den kristne tradition.

Alle Helgens søndag går vores tanker særligt til dem, vi har mistet i det forgangne år. Deres navne læses op. Vi tænder lys. I kirken finder vi altid rum til nærvær og trøst, her er plads til sorg og savn og til at stå ved, at det er svært at miste.

**Vi holder gudstjeneste kl. 16.00 i Nørholm Kirke med oplæsning af navne.**

Gennem ordene, salmerne, musikken og bønnerne forkyndes den Gud, som holder os fast – også der, hvor vi har måttet give slip og ikke længere kan følge hinanden.

Det kristne håb er altid det centrale ved gudstjenesterne til Alle Helgen. Håbet om opstandelse og evigt liv, der er tæt knyttet til Kristi opstandelse og sejr over døden. Lyset er et symbol på håbet i mørket og derfor er det mange steder en skik at sætte lys på kirkegården ved de kære grave, ligesom kirkerne vil være særligt oplyst under gudstjenesten.



# Taizé

Trænger du til at få pulsen ned og finde ro for en tid, så er Taizé måske noget for dig. Det er en meditativ andagt med sange, læsninger og bøn. Vi genoptager Taizétraditionen her i efteråret. Kirkekoret medvirker og fører an på sangene under ledelse af organist Ole Degn Henriksen.  
Første gang bliver d. 30. november kl. 19.00.  
Alle, der har lyst, er velkomne til opvarmning og øvning af sange fra kl. 18.00.



## Lucia og musikgudstjeneste med læsninger

Vi indleder med Luciaoptog med SkoKikoret. Det er en musikgudstjeneste, hvor der gennem læsninger fortælles om Guds historie med mennesker. Fra skabelse og syndefald gennem profeternes håbsfortællinger til inkarnationen i Jesus Kristus og bekendelsen af tro og håb. Traditionen stammer fra England, hvor man holder De Ni Læsninger juleaften.

I Danmark holdes det mange steder i adventstiden. Der vil være ekstra musik, korsang og mange skønne advents- og julesange at synge med på.

**Det er anden søndag i advent d. 10. december kl. 11.00. SkoKikoret medvirker.**



*Jul i Nørholm Kirke*

## Juleaften

24/12 kl. 14.30 og 16.00

## Juledag

25/12 kl. 11.00

## Nytårgudstjeneste

31/12 kl. 11.00

Der vil være snack, bobler og kransekage bagefter.

## Hellig 3 konger

7/1 kl. 11.00



*Anne Marie Johansen,  
Frederikshavn*





## Nørholm kirkes kor

**Torsdag d. 7. september** starter vi igen kor op i Nørholm Kirke.

Koret er et gratis tilbud til alle sangglade i sognet, og kræver ikke nodekendskab.

Vi synger både én- og flerstemmige satser, og repertoiret er bredt indenfor både det klassiske og rytmiske: Salmer, højskolesange, årstidssange, gospel, taize, folkemusik m.m. Vi øver torsdage i lige uger kl. 19-21 (undtaget dog ferier) – du kan evt. læse mere og følge med via vores Facebook-side.

Der vil være få årlige koncerter, fx i Nørholm Kirke, på plejehjem og i lokalområdet. Kig forbi kirken, og se om det er noget for dig. Vi glæder os til at byde både nye og gamle korister velkomne.

*Mvh Ole Degn,  
korleder/organist*

## Genindvielse af den renoverede Sognesal

Omsider kan menighedsrådet i Nørholm invitere indenfor i en så-godt-som-ny sognesal med fjordkig. Genåbningen har været ventet med længsel, da sognets samlingspunkt har været lukket i knap 3 år pga. præstegårdsbyggeri, corona og sidst – men ikke mindst - en gennemgående renovering af sognesalen.

I løbet af de seneste halvandet års tid har håndværkere fra det lokale GS Tømrer og Snedker i Byrsted sat nye vinduer i (heriblandt et større vindue i gavlen med naturkig) lagt nyt gulv, lavet nyt køkken, etableret nyt varmesystem, malet m.m. En åbning mellem sognesalen og køkkenet giver nu mulighed for direkte kontakt mellem de to lokaler, og vil uden tvivl få arrangementerne til at glide nemmere.

Pensionisterne er klar til at bruge den nyistandsatte sognesal til ugentlige arrangementer allerede fra den 1. september, og når konfirmander fremover møder op til konfirmandsforberedelse, koret til sang omkring klaveret og andre til sogneaftener, foredrag, fællessang m.v., kan alle se frem til langt lysere og lunere lokaler, god akustik og i det hele taget langt bedre rammer for det kirkelige fællesskab.

Vi glæder os til at invitere jer indenfor i de nye lokaler til forhåbentligt mange gode arrangementer i årene fremover.

Menighedsrådet i Nørholm.



## SkoKikoret

Nørholm Kirkes børnekor, SkoKiKoret, har eksisteret i rigtig mange år og mødes stadig gladeligt en gang om ugen på Nørholm Skole. Koret er for alle interesserede børn fra 3.-6. kl. Vi synger hits og ørehængere men også viser, salmer og gods fra den danske sangskat. Vi optræder 4 gange årligt i kirken ifm høst, jul, fastelavn og konfirmation men også på skolen til henholdsvis sommer- og julekoncert. Vi er glade for at synge sammen og for at synge for et publikum og forsøger også at deltage i korarrangementer i området hvert år. Her får børnene mulighed for at møde andre sangglade børn og dygtige komponister og korledere.



# Nørholm Seniorers tur til Fanø

Den 13. juni kørte vi med Olsens busser.

Først til Flamingoparken ved Vemb, hvor ejeren Knud Christensen viste os rundt, han fortalte om sit liv som værtshusejer.

Havemand, travheste. Spillested, hvor bl.a. Kim Larsen optrådte. En vældig fin park. Vi fik en let frokost der.

Derefter kørte vi til Esbjerg hvor vi tjekkede ind på hotellet Cabinn. Så gik vi til spisestedet Hos Ingeborg, hvor vi fik en dejlig middag. Og nogle gode historier af indehaveren.

Næste morgen kørte vi til Fanø hvor guiden ventede os. Vi kørte til Sønderho Kirke, en meget fin kirke bygget i 1782. Derefter var vi rundt og så alle de fine gamle huse. der var også dragefestival på Fanø, der var drager i alle udgaver.

Så gik turen tilbage til Nordby hvor vi fik lidt historie af guiden inden vi skulle med færgen.

På vej hjem spiste vi middag i Hedensted.



## TELEFON/ADRESSER/ TRÆFFETIDER:

### Sognepræst:

Anna Margrethe Dith Dige Saxild

Mobil: 61 51 10 44

E-mail: AMSA@km.dk

Træffetid: Mandag til torsdag - fri fredag.

### Menighedsrådet

#### Formand:

Anja Jørgensen, tlf. 23 83 66 26

E-mail: anjaj@socsci.aau.dk

#### Næstformand:

Mads Stenstrup

Tlf. 22 14 13 00

#### Kontaktperson:

Rikke Sys Hansen

Tlf. 51 34 26 34

#### Kasserer:

Jane Arden

Tlf. 61 60 93 60

#### Kirkevæрге:

Randi Marcussen

Tlf. 31 90 36 91

#### Organist:

Ole Degn Henriksen, tlf. 60 95 36 37

#### Kirkesanger: Majbritt Nielsen

E-mail: majbritt1608@gmail.com

#### Graver:

Morten Madsen

Tlf. 98 31 43 33 / 30 55 43 33

E-mail: mail@noerholmkirke.dk

#### Korleder: Majbritt Nielsen

E-mail: majbritt1608@gmail.com

#### Hjemmeside:

[www.noerholmkirke.dk](http://www.noerholmkirke.dk)

#### Facebook:

[www.facebook.com/NoerholmKirke](https://www.facebook.com/NoerholmKirke)

### Nørholm Seniorer

Formand: Ove Frimor, tlf. 20 29 38 44

E-mail: ovefrimor@hotmail.dk

Næstformand: Nina Christensen, tlf. 21 39 15 81

Sekretær: Birtha Christensen, tlf. 22 78 14 65

E-mail: birtha.c@stofanet.dk

Kurt Christensen, tlf. 30 91 15 81

Poul Nielsen, tlf. 40 89 33 61

# KALENDER

KOR

NØRHOLM KIRKE

NØRHOLM SENIORER

**7**  
SEPT. Nørholm Kirke  
Torsdag kl. 19-21.00  
Kor i kirken

**2**  
NOV. Nørholm Kirke  
Torsdag kl. 19-21.00  
Kor i kirken

**10**  
DEC. Gudstjeneste  
11.00 AMS  
Musikgudstjeneste med Lucia

**3**  
SEPT. Gudstjeneste  
11.00 AMS  
13. s. e. Trin.

**5**  
NOV. Gudstjeneste  
16.00 AMS  
Allehelgen

**14**  
DEC. Nørholm Kirke  
Torsdag kl. 19-21.00  
Kor i kirken

**17**  
SEPT. Gudstjeneste  
11.00 AMS  
15. s. e. Trin.

**16**  
NOV. Nørholm Kirke  
Torsdag kl. 19-21.00  
Kor i kirken

**24**  
DEC. Gudstjeneste  
14.30 + 16.00 AMS  
Juleaften - 4. s. i advent

**21**  
SEPT. Nørholm Kirke  
Torsdag kl. 19-21.00  
Kor i kirken

**19**  
NOV. Gudstjeneste  
11.00 AMS  
24. s. e. Trin.

**25**  
DEC. Gudstjeneste  
11.00 AMS  
Juledag

**1**  
OKT. Gudstjeneste  
11.00 AMS  
Høstgudstjeneste - 17. s. e. Trin.

**30**  
NOV. Nørholm Kirke  
Torsdag kl. 19-21.00  
Kor i kirken - Taize-gudstjeneste

**31**  
DEC. Gudstjeneste  
11.00 AMS  
Nytår - Julesøndag  
»Snack, bobler og kransekage«

**5**  
OKT. Nørholm Kirke  
Torsdag kl. 19-21.00  
Kor i kirken

**3**  
DEC. Gudstjeneste  
11.00 AMS  
1. s. i advent

**7**  
JAN. Gudstjeneste  
11.00 AMS  
Hellig 3 konger

**8**  
OKT. Gudstjeneste  
11.00 AMS  
18. s. e. Trin.

**6**  
DEC. Nørholm Seniorer:  
Julegudstjeneste  
kl. 11.30 og julefrokost  
Tilmelding til Ove senest 30.11

AMS = Anna Margrethe Dith Dige Saxild

Sognepræsten træffes: Mobil: 61 51 10 44 · E-mail: amsa@km.dk.

## Kirkebil

Ring til sognepræsten hvis du har brug for kørelejlighed til gudstjeneste + øvrige arr.  
Ring senest torsdagen før søndagsgudstjenesten.

Se vores hjemmeside: [www.noerholmkirke.dk](http://www.noerholmkirke.dk) samt [www.facebook.com/NoerholmKirke](https://www.facebook.com/NoerholmKirke)

